

Episk
#Zombie
Haiku

**FØRST EN ADVARSEL
BOGEN KAN INDEHOLDE
VOLDSOMME SCENER**

**Første del af tre
Hvor vor helt er på vej hjem
og verden ender**



Jeg er på toget
da verden beslutter sig
for at gå under

En lang arbejdsdag
bliver til en lang tur hjem
En typisk mandag

Klassisk DSB
med tog til undergangen
Ikke til tiden

Nedfaldne blade
sne, regn er forsinkelser
men zombier, nej

Mens jeg pendler hjem
læser vi i hænderne
Smartphone-spådomme

Det er BREAKING NEWS
Gule skilte overalt
rødt blod i kontrast

Helvede er fuldt
De døde vandrer på jord
Og det er mandag

De er overalt
De sultne døde spiser
og maden vågner

Der er få af dem
da de første vågner op
Men døden smitter

Nu kører toget
En død mand på perronen
kommer vaklende

Tiden er inde
til at folk går i panik
Folk er enige

Toget fortsætter
Kører til næste station
endestationen

Det er noget nyt
Vi plejer at fortsætte
men her er enden

Toget nødbremser
Gå ikke over sporet
der kommer døde

Folk gør som altid
stimler sammen ved døren
Ingen køkultur

Hvis Sartre var her
ville Helvede være
medpassagerer

De venter på os
Folk tænker sig ikke om
De er en buffet

Tid til nødhammer
Først som hovedafbryder
derefter ruden

Banelegemet
fyldt med døde legemer
De har skiftet spor

Ingen nødplaner
Kun ved stop i tunnelen
ikke stop for alt

Jeg lever stadig
Jeg er ude af toget
Tid til en ny plan

Nogen læner sig
mod en Rejsekort-stander
CH-ch-ch-check ud!

Zombier, z, ghouls
og de levende døde
Kært barn lugter dødt

Må ind i byen
Ikke det smarteste sted
men det eneste

Du er der et sted
På grund af dig løber jeg
mens andre stavrer

De døde vandrer
de døde spiser hjerner
De døde stinker

Folk plyndrer alting
Verden er gået under
endelig: fladskærm!

Sirener langt væk
Undergangssymfonien
på sit sidste vers

Jeg ringer til dig
men du tager den ikke
Offline på chatten

Hvad gjorde vi før?
Før mobiltelefoner
og tommelsmerter?

Min krop er i chok
Mine tanker er hos dig
Min lugt er af blod

Jeg sniger mig frem
Der er overlevende -
men kun lidt endnu

Z er langsomme
men der er mange af dem
Sært forhindringsløb

Jeg løber fra dem
de par gange de ser mig
Blæsebælgslunger

Byen er velkendt
Selv med blod og indvolde
Uhyggehygge

Op ad trapperne
på blodtilsølede sko
Skæbnesvangert svup

Naboen er død
Hun er stadig nysgerrig
Vamle fru Olsen

En tom lejlighed
bortset fra duften af dig
og en smule blod

Her skabtes et hjem
Her skabtes et fælles liv
Her skabte vi os

Allerede da
talte jeg i haikuer
Du fandt det vist sødt

"Hvorfor haikuer?"
"Fordi grænser udfordrer."
Jeg husker dit smil

Fem og syv og fem
stavelser pænt stillet op
Puslespil med ord

Liv uden regler
ville være kedeligt
bare en endeløs gentagelse og
oplistning af hændelser, og så skete
der det og det og det og så videre

Nu: ingen regler
Kun de falske levende
usymmetrisk liv

Det giver mening
at gøre alt til digte
På flere måder

Din ringetone
Dit ansigt er på skærmen
Du er ét swipe væk

En forbindelse
Det har der altid været
nu er den med lyd

Jeg hører dig dø
Og endnu værre: vågne
Du er datid nu

Dine sidste ord:
en kærlighedserklæring
skrig og blodgurglen

Har altid hadet
at snakke i telefon
Det her hjalp ikke

