

**Tredie del af tre
Hvori vor helt genfinder
Sit livs kærlighed**



Klokken er slagen
Klokken er panikslagen
Dommedagsuret

I er så mange
I har en kritisk masse
et sort hul af kød

Folk stimler sammen
panik i luften som røg
Døre tvinges op

Dørene flækker
her kommer zombiejohnny
Det er skrigetid

Det er Black Friday
Zombier går shop amok
Vi er på tilbud

Jørgen råber op
Hans krav om ro og orden
medvirker ikke

Hver mand for sig selv
Hver kvinde for skræmt af det
Hver hund forvirret

Jill vil redde Bob
Dumt. Z er meget kræsne
spiser ikke hund

Hun bliver fanget
mens hun gentager hans navn:
Bob, Bob, Bob, Bob, Baaaaaaa!

"En happy end er
hvis hunden overlever!"
En solid metrik

Døde mennesker
følger dog en vis logik:
løber ikke spurt

Farten dræber - ej
Det er mængden af døde
med spidse ender

Ud på dødens vej
De vil fange os alle
Vi er pokemons

Billy bruger flugt
Det er supereffektivt
i ganske kort tid

Billy vågner op
Billy er en zombie nu
Billy smiler rødt

Tak for restudsalg
Der er værktøj på tilbud
Og en stikkontakt

Motorsavskungfu
Det er ikke æstetisk
men det er blodigt

Jørgen brokker sig
kan ikke udstå det rod
Skal selv tørres op

Jack får sit last stand
Blandt rengøringsprodukter
med haglgeværet

Som set i en film:
han lader sig omringe
med en håndgranat

Et brag med ekko
(BOOM boom boom boom boom
oom om)
og splattende regn

Hans hånd på gulvet
Den rækker mig hans pistol
Posthum håndsrækning

Skydegalleri

"Tag chancen og vind bamsen!"
(eller overlev)

Død blandt madvarer
Du er, hvad der spiser dig
Sidste kur: raw food

Jeg er too fast food
Gennem grøntafdelingen
kødædernes frygt

Så er vi kun to
(og så selvfølgelig Bob)
Flugt mod udgangen

John kender tanken
Skal løbe hurtigere
end den langsomste

Han vil spænde ben
Bob har heldigvis fire
og nu et af Johns

John er taberen
hunden er vinderen i
zombiekluddermor

Mod bagudgangen
Jeg skaber en happy end
lukker Bob ud først

Gaden er fuld af
stavrende (u)mennesker
Det føles som jul

Jeg er den sidste
Hashtagget bli'r vor gravsten
#zombier

Min slutning venter
Det har altid været dig
Både før og nu

Du venter på mig
trippende og stavrende
Halvvejs som altid

Alt førte til nu
dig og mig bag ved Rema
ved skraldespanden

Vort jubilæum
Jeg har en gave til dig
Gaven er døden

Du vil kysse mig
Kys med rådnende tænder
lidt for eksotisk

Jeg vil kysse dig
med min stålgrå revolver
Mit kys sætter fri

Så mødes vi her
Endelig får vi at se
hvem der elsker mest

Vi gør som altid
Giver hinanden gaven
vi selv ønskede

Vi udveksler kys
Kys bringer os tættere
kys adskiller os

Kys, som adskiller
Mit kys brænder smerten væk
dit kys brænder blot

En ting kan jeg se
Dine tanker var smukke
din hjerne ikke

Jeg snubler, stavrer
Din kærlighed spreder sig
i mine årer

Jeg gade vide, om
vi døde mon tæller ord
for ordenes skyld

Mit hoved syder
Det er fyldt med Cola light
tilsat en Mentos

Det var kærlighed
men vi elskede begge
på hver sin måde

Vi ligger sammen
Men jeg rejser mig igen
knurrer mit farvel

Mening falder bort
Mine tanker forsvinder
Men jeg fastholder

Aargh, grah, knur, æææhhh, kkkkk
Vraaaagh, hrrrm, aaaaahh, baaaaaa,
hrmmmmm, knaah, gargl
Zombiehaikuer